

## Mädchen, haar verhaal achter de verdwijning

**Amsterdam, 23/6/2019 – Omdat er ieder jaar 250.000 kinderen in Europa verdwijnen schreef Emile Proper een even beklemmende als meeslepende roman: *Mädchen*. Het verhaal voert de lezer mee naar een donkere kant van Europa waarvan we het liefst allemaal het bestaan zouden ontkennen.**

De afgelopen tijd viel er veel te lezen over de 1.600 kinderen die verdwenen uit Nederlandse asielzoekerscentra. Dat zijn er niet weinig, maar het is slechts een fractie van de 250.000 kinderen die volgens Missing Children Europe<sup>1</sup> als vermist worden opgegeven in Europa. Het gaat daarbij om kinderen die zijn weggelopen, ontvoerd, verongelukt of gewoon verdwenen. Maar getallen zijn abstract en vaak nietszeggend. Zo worden ieder jaar 250.000 kinderen gereduceerd tot nietszeggende krantenkoppen.



Zelfs over de enkeling die weet te ontsnappen aan de statistische anonimiteit, is hoegenaamd niets bekend. Hoe heet de knuffel van Nicky Verstappen? Welke vloggers volgt Anne Faber? Op wie zijn An en Eefje stiekem verliefd? Wat is de lievelingskleur van Madeleine McCann? We weten het niet. En dat is jammer. Want al deze kinderen hadden plannen, ideeën en dromen, net als onze eigen kinderen. De enige manier om een kind terug te halen uit de cijfers is door zijn of haar verhaal te vertellen. Daarom schreef Emile Proper *Mädchen*.

*Mädchen* is een van Europa's verdwenen kinderen. Over acht jaar, in 2027, ontvlucht ze, 22 jaar jaar oud, een Bulgaars bergdorp waar een gezin haar op gruwelijke wijze exploiteert. *Mädchen* ontsnapt een leven vol criminaliteit, geweld en misbruik. Nu ze vrij is, wil ze terug naar haar moeder in Duitsland. Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig. Al snel rijzen er twijfels bij de herinneringen die *Mädchen* heeft aan haar jeugd, aan de tijd voordat haar leven veranderde in een nachtmerrie. In Europa en in haar geheugen zoekt *Mädchen* naar haar wortels en zichzelf. Tijdens die zoektocht stuit ze op verhalen over een meisje dat in 2007 verdween toen het met haar ouders op vakantie was in Zuid-Portugal. De overeenkomsten lijken te groot om toevallig te zijn...

*Mädchen* is het derde boek van Emile Proper. Eerder schreef hij *Vals Profiel* (2010) en *Gooische Vrouwen: Hoe het begon* (2008) met Sabine van den Eynden. Dit is het eerste boek dat hij uitgeeft in eigen beheer.

*Mädchen* door Emile Proper<sup>2</sup>  
Paperback, 378 pagina's, €19,95  
Uitgave: Procope Media  
ISBN: 9789090317229  
<https://madchen.nl>

---

1 Bron: Missing Children Europa. <http://missingchildreneurope.eu/facts&figures>

2 Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie en/of recensie-exemplaren kunt u contact opnemen met Emile Proper op [emile@procope.nl](mailto:emile@procope.nl)/06 2656 2066. Hi-Res beeldmateriaal is beschikbaar via <https://madchen.nl/pers>